



Protestantse Kerk

KerkLevenin

Drempel & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond



Jaargang 7 nummer 1 - januari 2024



2024

Kopij voor de **Februari**-editie graag
uiterlijk **26 Januari** bij de redactie(s)

KerkLevenin Colofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 0314-382002 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLevenin verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLevenin

Kerkdiensten

Januari-Februari

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking	
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website					
Zo.	21-1	10:00	ds. Karin Spelt en diaken Theo ten Bruin	Drempt	Oecumenische dienst met RK parochie Achter-Drempt
Zo.	28-1	10:00	ds. Elise Wijnands	Hummelo	Gezamenlijke dienst met PG Hummelo
Zo.	4-2	10:00	ds. Bram Grandia	Drempt	Avondmaal
Zo.	11-2	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	Koor Voix-Là zingt
Zo.	18-2	10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Drempt	1e zondag 40 dagentijd
Zo.	25-2	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	Gezamenlijke dienst met PG Hummelo, 2e zondag van de veertigdagentijd, Kinderkerk
Hummelo					
Zo.	21-1	10:00	mw Jansje Ruiterkamp (Vorden)	Dorpskerk	
Zo.	28-1	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Gezamenlijke dienst met D&O
Zo.	4-2	10:00	ds. Siebe Hiemstra (Almelo)	Dorpskerk	
Zo.	11-2	10:00	pastor Rien Baauw	Dorpskerk	
Zo.	18-2	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	1e zondag 40 dagentijd
Zo.	25-2	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	Gezamenlijke dienst met D&O, 2e zondag 40 dagentijd
Wichmond					
Zo.	21-1	10:00	ds. M. v.d. Velde (Neede)	Dorpskerk	
Zo.	28-1	10:00	ds. J. Krajenbrink (Vorden)	Dorpskerk	
Zo.	4-2	10:00	ds. J. Kool (Vorden)	Dorpskerk	
Zo.	11-2	10:00	ds. M. Benard (Wierden)	Dorpskerk	Heilig Avondmaal
Zo.	18-2	10:00	ds. D. Van Alphen (Warnsveld)	Dorpskerk	ZWO dienst
Zo.	25-2	10:00	ds. J. Pley - Inia (Winterswijk)	Dorpskerk	

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



Nadia Kroon is dominicanes, columnist en promovenda aan de Universiteit van Tilburg.

THUIS

“Ik heb het gevoel alsof ik tussen twee werelden leef.” Ik zat tegenover de pastoor van de eerste katholieke parochie waar ik lid van zou worden. “Aan protestanten probeer ik uit te leggen dat het katholieke geloof best meevalt, en aan katho-

lieken dat het protestantse geloof echt niet zo vreemd is.”

Jarenlang ben ik kerkelijk werker geweest in de PKN, terwijl ik tegelijkertijd zuster was bij de rooms-katholieke augustinessen. Ik ben opgegroeid in de Christelijke Gereformeerde en Gereformeerd Vrijgemaakte kerk en kende ook de Evangelische kerk goed. Kortom, ik bewoog me makkelijk over kerkgrenzen heen. Maar zou ik ook ergens thuis kunnen zijn? Ook als ik het niet overal me eens ben, niet precies in een hokje pas?

De pastoor antwoordde: “Je bent van harte welkom. En protestanten en katholieken, dat zijn niet twee werelden. Het is één wereld. Je mag die achtergrond van harte meenemen.” Thuis komen is ergens mogen zijn zoals je bent. Deze pastoor en vele andere lieve katholieken gaven mij die kans en ruimte. En zo zat ik jaren later, als zuster dominicanes, in een bijzondere Taizéviering: de grote oecumenische viering bij de opening van de Synode in Rome. Vanuit Nijmegen vierde ik mee en had protestanten én katholieken uitgenodigd. Ik verwachtte een kleine groep, maar er stroomden alsmaar meer mensen binnen. Uit allerlei kerken in Nijmegen. Ik zat daar zielsgelukkig. Samen zingend en biddend om het waaien van de Heilige Geest. Samen in één wereld. Ik voelde in de grond van mijn hart: ik ben thuis.

Dit is mijn verhaal. Maar we zijn allemaal rijkgeschakeerde personen met diverse geestelijke ervaringen, denkbeelden en overtuigingen. Het synodale gesprek zorgt ervoor dat elk mens de ruimte krijgt om gehoord en gezien te worden. Alleen door met elkaar in gesprek te gaan en rond dezelfde tafel te zitten, zoals bij de pastoor of de Taizéviering, komen werelden samen en kunnen mensen thuis komen. Thuis bij elkaar, thuis bij God. ■

Nadia Kroon

Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl

“Elk mens krijgt de ruimte om gehoord en gezien te worden”



ZOEK GOD IN JE EIGEN TRADITIE

Hij had zijn hele leven gezocht. Naar zichzelf, naar de zin van het leven, naar vrede. Hij was naar Israël, India en Nepal gereisd, had de stilte gezocht in uitgestrekte woestijnen en leren mediteren van een boeddhistische monnik. Hij kon het best goed, vond hij. Zijn grootste verlangen was nu een privé-audiëntie bij de Dalai Lama in Tibet, omdat hij voelde dat die hem het laatste antwoord zou geven. Toen het zover was en hij tegenover die stille, heilige man zat, stelde hij hem de vraag der vragen: 'Hoe kan ik vrede vinden?'

De Dalai Lama glimlachte. Dat doen Lama's. Ze glimlachen en zeggen niet zoveel, wijs geworden door jaren zwijgen. Daarna boog hij zich naar een assistent en fluisterde hem enkele zachte woorden toe. De assistent verdween en bleef een kwartier weg. Al die tijd zaten de Dalai Lama en de hoofdpersoon van dit verhaal geluidloos tegenover elkaar. Onze man in Tibet durfde niet te bewegen; hij was vooral benieuwd naar wat er in het oor van die assistent gefluisterd was. Zat zich af te vragen of hij iets zou zeggen of niet. En of dat toegestaan was. Wat de Dalai Lama dacht weet niemand. Niet zoveel waarschijnlijk. Misschien iets in de sfeer van: "Ik zit, ik wacht."

EEN ICOON VAN CHRISTUS

Toen de assistent terugkwam had hij een plat, rechthoekig voorwerp bij zich, gewikkeld in een grijze doek. Hij overhandigde het aan de Dalai Lama. Die wendde zich ermee naar zijn bezoeker, gaf het hem en zei: "Dit is voor jou."

Toen hij de doek had opengeslagen, zag de man dat hij een icoon in handen had. Een icoon van Christus. Hij keek de Lama vragend aan. "Ik ben naar Tibet gekomen om u te vragen hoe ik vrede kan vinden en u geeft mij dít?"

"Je kunt de hele wereld afzoeken, maar wat een mens zoekt, vindt hij in zijn eigen traditie", luidde het antwoord. "Ga naar huis en zoek het daar. Wat jij zoekt, is niet hier."

ONOPLETTENDHEID

Tijdens de bergtocht terug naar zijn hotel, huilde de man. Niet omdat hij verdrietig of teleurgesteld was, maar omdat hij met een icoon onder zijn armen liep die hem ineens beroerde tot in zijn

*Ga naar huis en zoek
het daar. Wat jij zoekt,
is niet hier*



KerkLeven in
Volgende nummers

Editie
februari
maart
april

Kopijdatum
26 januari
23 februari
22 maart

Verschijnt
13 februari
12 maart
9 april

ziel. Hoe had hij Jezus al die tijd over het hoofd kunnen zien?

"Ik was verbijsterd over mijn jarenlange onoplettendheid", zei hij in een interview over deze ontmoeting, "en stomverbaasd over mijn tranen. Ik was volledig in de war en heb de hele weg hardop met Jezus lopen praten. Hoe en waar was ik Hem kwijtgeraakt? Wanneer was dat gebeurd? Ik wist het niet meer, maar daar op die berg was Hij ineens voluit aanwezig, liefdevol en oordeelloos. En zo dichtbij. Ik was ineens thuis."

DE HORIZON IS RELATIEF

De plaats waar je staat is het middelpunt, in elk geval het middelpunt van je eigen leven. Dit verhaal laat ons voelen dat elk 'zoeken' zich afspeelt buiten onszelf. We gaan tot aan de horizon om die pot met goud te vinden en daar aangekomen ontdekken we dat het begrip horizon relatief is. De grond onder onze voeten is ook horizon, als je maar kijkt vanaf de juiste afstand. O, die dag waarop je tijdens een wandeling de bergtop aan de overkant van de vallei ziet, dáár wilt zijn vanwege het uitzicht dat je er vermoedt – en dan ineens beseft: 'Maar als ik daar ben en ik kijk naar de plek waar ik nu sta, zal dit de plek geworden zijn om naar te verlangen. Hier is even mooi als daar.'

GOEDE VOORNEMENS

De plaats waar je staat is het middelpunt, in elk geval het middelpunt van je eigen leven. Het is nog januari. Ik dacht, laat ik eens beginnen met een bemoedigend bericht en alle goede voornemens naar het land der fabelen en dwalers wapperen. Goede voornemens, beste lezer, liggen op de bergtop aan de overzijde. Blijf waar je bent, want de plaats waar je bent zal je alles leren. Als je vrede zoekt, zoek dan niet in Tibet, maar thuis. Zoek je God, duik dan in je eigen traditie. Je vindt Hem aan je voeten, op de plaats waar je staat.



Maria van Mierlo vertaalt kloosterlijke spiritualiteit naar vandaag. Ze ontwikkelt retraiteprogramma's, is columnist en geestelijk begeleider. Ze helpt mensen om bij hun diepste verlangens te komen.

*Goede voornemens
liggen op de bergtop
aan de overzijde*

Deze column is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Ga voor meer verhalen naar www.nd.nl. U kunt voordelig kennismaken met het Nederlands Dagblad door de QR-code te scannen.



Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: Marian Lusink • tel.: 0313-479174 • e-mail: scriba@kerkdrempe.nl

Website: www.kerkdrempe.nl

Van de predikante

De aantrekkingskracht van Jezus.....

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar hebben we het verhaal gelezen van de drie wijzen uit het oosten die een ster volgen en op weg gaan naar Jezus.



Er is iets dat maakt dat ze op weg zijn gegaan om het kind in de kribbe te bezoeken. Kennelijk was er een bepaalde aantrekkingskracht, die maakte dat ze op reis gingen om hem te zoeken. Dit verhaal riep bij mij een vraag op. Welke aantrekkingskracht heeft Jezus op mensen en wat maakt dat mensen nog steeds op zoek gaan naar hem? Ook in onze tijd. Want ook al leven we in een tijd van ontkerkelijking en afnemend geloof. Er zijn nog steeds mensen die geraakt worden door zijn verhaal. Er zijn nog steeds mensen die net als de wijzen op weg gaan om hem te zoeken. In deze tijd van kerkverlating zijn er ook mensen die de verhalen over Jezus aanspreken en de kerk zoeken. Die geraakt worden door het verhaal van God en mensen.

In november kwam een boek uit van collega-predikant en studiegenoot Aarnoud van der Deijl. Net als ik is hij ruim 30 jaar predikant. Zijn boek heeft de titel: 'De toekomst van de kerk-Essay vol rouw en hoop'. Hij kijkt daarin terug op de 30 jaar, waarin hij zich heeft ingezet voor de kerk en waarin hij de kerk zag halveren. Hij beschrijft wat hij en wij allen hebben geprobeerd in de afgelopen 30 jaar om de kerk en het geloof aantrekkelijker te maken voor nieuwe generaties. Het geloof begrijpelijker maken voor mensen van deze tijd. Nieuwe rituelen. Andere werkvormen in de liturgie: meer spel, drama, dialoog, andere muziek. De waarde van de kerk als gemeenschap onder de aandacht brengen. Zich inzetten voor de samenleving met diaconale projecten, inloophuizen, maaltijden etc. Minder spreken over dogma's en geloofsovertuigingen, maar meer over ervaringen. De relevantie laten zien voor ons leven en deze tijd. Aansluiten bij actuele thema's. De waarde ervan voor ons persoonlijk laten zien. Allemaal waardevolle dingen, waar we zelf ook veel voldoening van hebben gehad. Zijn voorbeelden zijn voor mij heel herkenbaar. En toch konden we daarmee de krimp van de kerk niet tegenhouden. Steeds minder mensen voelen zich aangetrokken door deze vormen van gemeenschap. En dat maakt ons als we eerlijk zijn verdrietig.

Het is een rouwproces om een proces dat we niet tegen kunnen houden en waarvan we niet weten waar het eindigt. De toekomst van de kerk is heel onzeker.

Naast een analyse van de ontwikkelingen in de afgelopen dertig jaar heeft Aarnoud ook gesprekken met mensen die in deze tijd zich juist aangetrokken voelen door kerk en geloof. Die net als de wijzen uit het oosten van ver zijn gekomen om Jezus te zoeken. Zij laten ons zien wat nog steeds van waarde is. En hoe jammer het is om dat te verliezen. Wat we allemaal zouden gaan missen als de kerk er niet meer is.

In de dienst van 7 januari heb ik daar een paar voorbeelden van gegeven. Mensen die net als de wijzen de aantrekkingskracht van het verhaal van Jezus hebben ervaren. Verhalen over onvoorwaardelijke liefde, barmhartigheid, solidariteit en gerechtigheid.

Schrijfster Kristien Hemmerechts die ontdekte hoe heilzaam het is om te kunnen loslaten en je over te geven aan iets of iemand die jou overstijgt, die de waarde vond van religieuze taal om haar gevoel te beschrijven, die ook aangesproken wordt door alles wat de kerk op diaconaal gebied voor de samenleving betekent.

Columnist Stephan Sanders die de waarde van een gemeenschap weer ontdekte. Een gemeenschap van heel verschillende mensen in liefde met elkaar verbonden. Schrijver Willem Jan Otten die de waarde van de liturgie heeft ervaren. De muziek, de gebouwen, de kunst, de verhalen en liederen.

Theoloog Alain Verheij die de verhalen van de bijbel actueel kan maken voor jonge mensen.



Dit zijn voorbeelden van bekende Nederlanders die de aantrekkingskracht van Jezus hebben (her)ontdekt. Zo zullen er ook voorbeelden zijn van minder bekende mensen die die zijn geraakt en op weg zijn gegaan. Het zijn er misschien maar weinig, maar ze zijn er wel. En het is waardevol hun verhaal te horen.

Deze weken in de tijd van Epifanie luisteren we naar de verhalen over Jezus. Het kind in de kribbe groeit uit tot een man die de harten van mensen raakt en hen aan het denken zet met zijn verhalen en zijn leven. Dat ook wij hem opzoeken en ons laten raken. Zodat ons leven gekleurd wordt door zijn inspirerende aanwezigheid.

-ds. Karin Spelt.

Bij de diensten

Zondag 21 januari Oecumenische dienst in Drempt

Op de eerste zondag van de week van gebed voor de eenheid der christenen hebben we onze gezamenlijke dienst met de RK Parochie uit Achter-Drempt. De oecumenische werkgroep gebruikt daarbij de liturgie die dit jaar is aangereikt door christenen in Burkina Fasso in Afrika. Zij hebben als thema gekozen: 'Heb God lief en de naaste als jezelf'. Woorden uit het bekende verhaal over de Barmhartige Samaritaan in Lucas 10.



In een land als Burkina Fasso is het niet gemakkelijk je naaste lief te hebben. Er zijn veel verschillende etnische en religieuze groeperingen. Er is veel geweld in het land. Terroristische aanslagen en ontvoeringen maken het land onveilig. Christelijke kerken zijn het doelwit geweest van gewapende aanvallen. Het land is instabiel door extremistische groeperingen. Kerkdiensten kunnen niet plaatsvinden zonder politiebescherming. Wat betekent het in zo'n land om je naaste lief te hebben en zelf tot naaste te worden? En kan die liefde de grenzen van de eigen groep overstijgen? Want dat is wat er gebeurt in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Ook in onze samenleving met polarisatie tussen verschillende groepen in de samenleving en spanningen die daar het gevolg van zijn is dat een uitdaging.

Ondanks alles roepen de christenen in Burkina Fasso op tot gastvrijheid en naastenliefde. Het is al heel bijzonder en waardevol dat verschillende christelijke groepen in dit verdeelde land elkaar gevonden hebben om samen een liturgie te maken.

Wij vieren op 21 januari met hen mee. Voorgangers zijn diaken Theo ten Bruin en ds. Karin Spelt.

Zondag 28 januari Gezamenlijke dienst in Hummelo

In het jaar 2024 zijn er meer gezamenlijke diensten met Hummelo gepland. Naast de twee gezamenlijke diensten met de zeven kerken in en rond Doesburg is er acht keer een gezamenlijke dienst in Hummelo of in Drempt of Hoog-Keppel. We ontmoeten elkaar als gemeente dus bijna elke maand. In de wandelgangen horen we veel positieve reacties op de gezamenlijke diensten. Het is fijn samen te vieren en elkaar te ontmoeten. We hopen de samenwerking in de toekomst ook uit te breiden.

Zondag 11 februari Koor Voix-Là in Hoog-Keppel

Het koor Voix-Là onder leiding van dirigente Carolus Hendriks oefent elke donderdagavond in het kerkhuis in Hoog-Keppel. We hebben hen gevraagd ook een keer in een kerkdienst te zingen. In hun repertoire zijn nummers die passen bij belangrijke levensthema's. In januari gaan we een paar mooie liederen uitkiezen die een plek krijgen in de dienst van 11 februari.

Uit de kerkenraad

In de dienst van 7 januari is Trudy Hemke losgemaakt van het ambt van ouderling. In deze dienst heeft ook de herbevestiging plaatsgevonden van Jan Bruil als ouderling kerkrentmeester. Hij is bereid dit ambt nog vier jaar te vervullen.

Daarnaast is Marian Lusink-Garritsen voor twee jaar herbevestigd als diaken. Marian is in 2018 bevestigd als ouderling met als taak het scribaat. In 2020 is ze bevestigd als diaken. Ze heeft de afgelopen vier jaar haar ambt als diaken gecombineerd met de taak van scriba. In de hoop in de loop der tijd het scribaat aan iemand anders over te dragen. Dat is tot nu toe niet gelukt. Ze heeft aangegeven per 7 januari haar taak als scriba te willen neerleggen. De combinatie van de twee taken vormt naast haar werk in het ziekenhuis een te grote belasting. Daarnaast ligt haar hart meer bij het diaconaat. En wil ze zich daarvoor voldoende kunnen inzetten, om ook voldoening in het werk te houden. We zijn blij dat Marian de afgelopen jaren het scribaat op zich heeft genomen en willen haar daarvoor hartelijk bedanken. We zijn ook heel blij dat ze haar werk als diaken wil voortzetten.

We zullen de taken van het scribaat voorlopig verdelen onder verschillende kerkenraadsleden en andere gemeenteleden. Mocht u mensen weten die de taak van scriba op zich willen nemen dan horen wij dat graag.

Beleidsplan en gemeenteavond

In januari gaan we als kerkenraad nadenken over het beleidsplan voor de komende vier jaar. We hopen in maart een gemeenteavond te houden, waarin we daarover met de gemeente in gesprek willen gaan. Plaats en datum worden later bekend gemaakt.

-namens de kerkenraad, Janine Garretsen, voorzitter

Koster Koob ter Haar met 'pensioen'

Toen hij in het begin van deze eeuw aantrad als koster van de kerk in Hoog-Keppel, wist Koob al dat kosters – ook de vrijwilligers - in het algemeen pas op hoge leeftijd met pensioen gaan.



Wij (collega's) begrijpen dan ook goed dat Koob onlangs heeft besloten om er mee te stoppen. Hij was een goede , plezierige collega die altijd klaar stond om de helpende hand te bieden en als het nodig was, een invalbeurt voor zijn rekening te nemen.

Koob was een koster met een geheel eigen stijl. Gastvrij en vriendelijk richting de bezoekers, kritisch en precies voor wat betreft de inrichting van de kerk en het kerkhof rondom de kerk.

Dat moest er netjes bij liggen en binnen moesten de mensen zich prettig en comfortabel kunnen voelen.

De papklok

In een oude kerk als in Hoog-Keppel bestaan er diverse oude gebruiken. Eén ervan is bijv. het luiden van de klok op de zaterdagavond, de zogenaamde papklok om negen uur 's avonds.

Het luiden van deze klok was een taak van de dienstdoend koster. Koob was er een sterk voorstander van dat deze traditie, weer of geen weer, moest worden voortgezet en dat hij dat ook zou doen. Enkele jongere collega's lieten in een gesprek hierover weten dat zij dit bij slecht weer niet meer zo nodig vonden. Koob vond een dergelijk gedrag afkeurenswaardig.



Met het vertrek van Koob gaan we een koster missen waaraan zijn jongere collega's graag een voorbeeld nemen.

Uw steun waard

Collecte opbrengsten in december 2023

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in de maand december 2023 in totaal € 270,42 op.

Tweede collecten

10-12-2023	Stichting Kinderhulp Dom. Republiek	€ 61,45
24-12-2023	Plaatselijk diaconaal werk	€ 116,75
25-12-2023	Kinderen in de knel, Oekraïne	<u>€ 115,90</u>
	Totaal	€ 294,10



Uw gift overboeken

U kunt uw gift ook overmaken op de rekening:

NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, o.v.v. collecte;

hiervan is zoals gebruikelijk 50% bestemd voor diaconaal werk en 50% voor het beheer van de kerk.

Wilt u geven aan één van de diaconale projecten? Dan kunt u uw gift overboeken naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diaconie PGDO o.v.v. het doel.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 is van start!

**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**



Een bijzonder moment! We luiden de klokken om het startsein te geven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee?

"Ik mag er zijn wie ik ben." "Het is een plek waar ik God vind." "In de kerk kijken we naar elkaar om." "Ik vind er rust in de hectiek van alledag." Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze gemeente heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Een vrijwilliger haalt het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op **NL 72 RABO 0315 0025 73 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2024'.**

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen.**

-Jan Bruil

7

Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

Met beelden op verhaal komen

Samen film kijken, The quiet girl.

Dinsdag 23 januari , 14:00 -17:00 uur.

Kerkhuis Van Panhuysbrink 5 Hoog-Keppel

Het is waardevol om samen een film te bekijken. We hebben dat de afgelopen jaren op de avond gedaan. Maar meerdere mensen vroegen om ook een keer overdag een film te laten zien. De donkere wintermaanden, waarin het vroeg donker wordt zijn daar een mooie tijd voor.



Op dinsdag 23 januari wordt de film The quiet girl gedraaid. Een rustige, ingetogen film met prachtige beelden. Het verhaal speelt in het Ierland van 1981 en gaat over een meisje van tien, Cait. Een stil en teruggetrokken kind dat lijdt onder de situatie thuis. Door de drukte in het gezin wordt ze niet gezien door haar ouders, die zelf allerlei problemen hebben. Ze wordt voor de zomer naar familie op het platteland gestuurd. Daar krijgt ze wel liefde en aandacht. En je ziet wat dat aan haar doet. Een film die je doet denken aan het kind dat je zelf was. En aan alle kinderen die geen veiligheid en geborgenheid ervaren. En het belang van liefde en aandacht en een warme plek om op te groeien. Vanaf 14:00 uur is er inloop met koffie en thee. De film begint om 14:30 uur. Na afloop is er een drankje en gelegenheid om nog even na te praten over de film. De volgende filmmiddag is op dinsdag 20 februari.

Info en opgave karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749

Vrijdag 9 februari Winterwandeling in de Veluwezoom
Start 13:00 uur bij Bezoekerscentrum Veluwezoom,
Heuvenseweg 5a in Rheden



Elk jaargetijde heeft haar eigen kleur en sfeer. De winter is een tijd van inkeer, rust en verstillung. De bomen hebben hun bladeren verloren. De contouren van de takken zijn beter zichtbaar. De dieren zijn in winterrust gegaan. Het is vaak minder druk in de natuur. Het weer nodigt niet altijd uit om te gaan wandelen. Toch kan juist een wandeling in de winter heel bijzonder zijn. Een dag met wind of regen, een mistig winterlandschap of misschien een koude dag met sneeuw of ijs. Het is heilzaam om tijdens het wandelen met al je zintuigen te ervaren wat de natuur je zegt. Je als het ware onder te dompelen in de natuur en te ervaren wat dat aan je doet. Aandacht te schenken aan wat je ziet, hoort, ruikt, voelt en zelfs proeft. Doordat je lichaam ontspant volgt na een tijdje ook je hoofd, dat vanzelf helderder, leger en frisser wordt.

De natuur is ook vol symboliek. Wat je ziet, hoort, voelt of ruikt kan raken aan iets wat je bezig houdt. De natuur kan voor sommige mensen ook een bron van spiritualiteit zijn. Zij ervaren er bijvoorbeeld iets van het 'goddelijke', iets wat hen overstijgt, draagt, voedt of inspireert.

Deze winterwandeling begint met een stiltewandeling, waarin we met kleine oefeningen de natuur om ons heen met alle zintuigen ervaren. In het tweede deel is er ook ruimte voor gesprek over wat de natuur op deze dag met ons doet.

De wandeling duurt ongeveer twee en een half uur. We lopen in een rustig tempo. Soms vertragen we, staan even stil. We eindigen met koffie of thee in het bezoekerscentrum. Kosten zijn 15 euro per persoon, inclusief een drankje met iets erbij. Deze wandeling bied ik, ds. Karin Spelt, aan in het kader van mijn bedrijf in natuurcoaching.

Meer informatie hierover op www.speltnatuurcoaching.nl

Info en opgave karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749





Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

Om over te dromen!

*God, geef ons dromen die
 ons beschermen tegen de kou
 en de hardheid van het leven.*

*Geef ons dromen die
 ons wijzen waar het heen moet
 met ons en met de wereld*

*Geef ons dromen om
 ons aan op te trekken als we
 de moed dreigen te verliezen.*

*Geef dat we met elkaar
 een netwerk van dromen weven
 waar de wereld beter van wordt.*



*Help ons om al die dromen
 te verbinden met uw Droom
 van een goede aarde.
 En geef ons dan de kracht
 om er ook echt iets mee te doen.*

Bovenstaande tekst ligt in het stille hoekje in onze kerk, het is door Greet Brokerhof-van der Waa geschreven. Deze woorden heb ik in onze eerste dienst in het nieuwe jaar als gebed gelezen. Mooi om zo met dromen, maar ook met de vraag om kracht om er ook echt iets mee te doen, 2024 in te gaan.

Ik wens u allen Gods gezegende nabijheid toe!

- Ds Elise Wijnands

Bij de diensten

We schrijven nu januari 2024 en hebben al een aantal diensten achter de rug. Voor de komende zondagen hebben we achtereenvolgens op de 21e Jansje Ruiterkamp en op de 28e ds. Elise Wijnands in een gezamenlijke dienst met Drempt/Oldenkeppel. En dan gaan we alweer naar de schrikkelmaand. Op 4 februari komt ds. Siebe Hiemstra uit Almelo en op 11 februari gaat pastor Rien Baauw uit Wichmond voor. 25 februari is er een gezamenlijke dienst met Drempt/Oldenkeppel in Hoog-Keppel.

Koster/organist

21 januari: Chris Vrogten/Atze Douma
 28 januari: NN/Frans Konincks
 4 februari: Ab de Vries/Remco Künne
 11 februari: Gerrit Minkhorst/Broer de Boer

Uitgangscollectes

21 januari: plaatselijk kerkenwerk
 28 januari: Kerk in Actie, tegen armoede
 4 februari: plaatselijk jeugdwerk
 11 februari: plaatselijk kerkenwerk

Bloemengroet

Zondag 3 december gingen de bloemen naar de heer Henk Kets. Op 9 december werden bloemen uit de dienst gebracht naar mw. Anna Eskes. Mw. Vleugel van de Keppelseweg ontving een kerststukje op 16 december. De bloemen van eerste Kerstdag werden naar zorgcentrum Hyndendael gebracht en de bloemen op 7 januari zijn naar Mirjam Jimmink gegaan.



Opbrengst collecte november 2023

Eindcollectes

05-11-2023: € 50,20 Diva Dichtbij

12-11-2023: € 88,75 Orgelfonds

19-11-2023: € 29,60 Plaatselijk diaconaal werk

26-11-2023: € 31,35 Plaatselijk kerkenwerk

In de dienst

Kerk: € 171,64

Diaconie: € 114,43

In memoriam

*** 20 februari 1944 Gerrit Dolman †24 november 2023**



De wieg van Gerrit stond op de boerderij aan de Eltensestraat in Duiven. Samen met vader, moeder en zijn 5 oudere broers en zussen vormden ze een fijn gezin. Gerrit hielp graag mee op de boerderij: landwerk en het voeren van vee deed hij met plezier. Een bijbaantje werd gevonden in het afnemen van melkmonsters bij de koeienboeren in de omgeving van Loo en Groessen. In Doetinchem volgde Gerrit de Christelijke middelbare landbouwschool. Uiteraard werd er ook uitgegaan: bij toenmalig Zaal Wassink in Hummelo ontmoette hij Dieni, het klikte heel goed. Op 4 sept 1969 zijn Gerrit en Dieni getrouwd. Op de boerderij van Dieni's ouders gingen ze wonen. Het gezin groeide met de komst van Rob, Hendrien en Gerbert. De eerste jaren werkte Gerrit op de AVIKO fabriek, destijds in Hoog-Keppel. Later werd het boerenbedrijf flink uitgebreid, er werden stallen gebouwd voor de melkkoeien, want het bedrijf veranderde: akkerbouw werd meer en meer vervangen door de melkkoeien. Uiteraard was er volop bedrijvigheid op de boerderij, fijn dat het hele gezin meehielp. Naast het harde werken was er gelukkig ook tijd voor ontspanning, de kampeervakanties met het gezin, het jaarlijkse ponyconcours dat georganiseerd werd in de wei naast de boerderij. Ook de kermiscommissie, het oranjebestuur en ook de vele gezellige activiteiten in de buurt. En niet te vergeten: Gerrit's grote liefhebberij: oude trekkers, zo was een oude roestige Lanz Bulldog de eerste aankoop van wat later een hele verzameling zou worden. Dat zat wel een beetje in de familie, samen met zijn zus en broer bezocht hij vele oltimerevenementen. Gerrit was koster in onze kerk en heeft ook een aantal jaren als kerkrentmeester in de kerkenraad gezeten. Nadat Gerrit gestopt was met melken kwam er veel meer tijd voor alle andere leuke dingen, Gerrit en Dieni gingen er veel op uit, maakten mooie reizen. Tijdens de afscheidsbijeenkomst deelden de kinderen en kleinkinderen mooie herinneringen, leuk om die goede herinneringen ook bevestigd te zien in de prachtige fotoreportage die de kinderen hadden gemaakt. Wat maakten Gerrit en Dieni veel uitstapjes met de kleinkinderen! Vaak extra bijzonder omdat de gezondheid van Gerrit toch echt wel te wensen overliet, een aantal keer hing zijn leven zelfs aan een zijden draadje. Gelukkig heeft hij de geboorte van de twee jongste kleinkinderen nog mee mogen maken. We zullen Gerrit vooral herinneren als een man met een enorm doorzettingsvermogen. Hoe ziek hij soms ook was: wat hij had bedacht, wilde hij graag zelf doen. Tot op het laatst was hij nog bezig met de tuin, waarin hij dikwijls vol trots de wonderboom liet zien! Trouw vergezeld door hond Molly. Bidden wij Dieni, Rob en Jan, Hendrien en Gerrit, Gerbert en Inèz, de kleinkinderen en allen die hen in hun hart hebben gesloten toe, dat zij zich gedragen weten door God en de mensen om hen heen.

- Ds. Elise Wijnands

Dameskrans

Op donderdagmiddag 15 februari komen we van 2 tot 4 uur bij elkaar in dorps huis De Ruimte. Deze middag komen Jan en Gemma Alfrink uit Zutphen met verhalen over varen op de IJssel. Ze ondersteunen deze verhalen muzikaal. Belangstellenden/gasten zijn welkom

Kerstmarkt



De kerstbomen bij de deur worden al een aantal jaar geschenken door Home Sweet Home en Garden, hartelijk dank daarvoor.

Kerstmarkt 2023 was zeer geslaagd! Niet alleen vanwege de gezelligheid op deze 3e zaterdag in december, maar ook de bereidheid van iedereen om zich in te zetten voor het organiseren van de kerstmarkt. Men reageerde spontaan op de oproep om kniepertjes te bakken en om kerststukken te maken, maar ook voor het zwaardere werk zoals opbouw van de tent en inrichting van de kerk. En dan de dag zelf: op een enkele kerststuk na, waren we volkomen uitverkocht. De notenkransen, de bussen met kniepertjes, de wafels, ze vlogen weg. Maar het was ook geslaagd door de gezelligheid en saamhorigheid van die dag. Ons gezamenlijk en met plezier inzetten voor het behoud van ons mooie kerkgebouw, want daar doen we het voor. En in dat laatste was het ook zeer geslaagd. Na aftrek van de kosten hielden we het mooie bedrag van € 2.721 over. Toch € 240,- meer dan vorig jaar. Hartelijk, hartelijk dank daarvoor.

- St. Vrienden van de Hummelose kerk en organisatie kerstmarkt





Begraafplaats

Op 28 november ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Henk Reinders. Henk was jarenlang een belangrijk persoon voor onze begraafplaats. De laatste 8 jaar als grafdelver. Maar dáárvoor deed hij meer dan 20 jaar naast het grafdelven ook het onderhoud van de begraafplaats. Zijn overlijden kwam totaal onverwacht voor ons, al wisten we dat zijn gezondheid hem de laatste tijd in de steek liet. Vandaar dat hij inmiddels ook gestopt was met het werk als grafdelver. Gelukkig waren we nog in de gelegenheid om hem op passende wijze te bedanken voor al die jaren dat hij klaar stond. Henk heeft zijn opvolger, Hans Nusselder, nog kunnen inwerken. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen van Henk, heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun vader en opa.

Theo Tankink, die Henk bijstond bij het graven en sluiten van de graven, had al in eerdere instantie aangegeven dat hij wilde stoppen. Hans Nusselder was bereid deze taak van Theo over te nemen. Maar door de veranderde situatie moest er opnieuw gezocht worden naar hulp. Gelukkig hebben we een aantal mannen bereid gevonden om Hans bij toerbeurt te helpen bij het graven en sluiten van de graven. Theo, ook jij bedankt voor je inzet.
- de kerkrentmeesters



Van de diaconie

Uitgangscollecte 28 januari: Samen tegen Armoede in ons land. (Kerk in Actie)

SchuldHulpMaatje: naastenliefde is de basis en het evangelie onze inspiratiebron van SchuldHulpMaatje. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofs-gemeenschappen en organisaties. Samen lukt 't ... Ieder mens is waardevol en een uniek en geliefd schepsel van God, gelijkwaardig aan ieder ander. De cultuur binnen SchuldHulpMaatje wordt gekenmerkt door onze kernwaarden. Die waarden komen tot uitdrukking in de basishouding van de Maatjes, de coördinatoren, de landelijke en lokale bestuurders en de medewerkers.



Extra giften

Er zijn aan het eind van het jaar 2023 verschillende giften binnen gekomen via de bankrekening en persoonlijke contacten. Hartelijke dank daarvoor.

Wilt u diaconieprojecten financieel steunen?

Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Bij voorbaat hartelijke dank! De diaconie van Hummelo is te bereiken via het emailadres: diaconie@kerkhummelo.nl

Oudejaarsdienst

Als gemeente hebben we gezamenlijk het jaar in de kerk op oudejaarsdag afgesloten. De wonderen van het leven: geboorte en doop, liefde en vriendschap, werden benoemd en zichtbaar gemaakt: op de avondmaalstafel stonden een witte roos: ten teken van geboorte en doop en een rode roos: ten teken van liefde en vriendschap. Indrukwekkend was ook het noemen van de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Na het noemen van de naam werd een kaars ontstoken aan het licht van de Paaskaars, als teken van onze hoop op de opstanding tot het eeuwige leven.

Wij noemden de namen:

Toos Remmelink-Bensink	*17-09-1932	†01-01-2023
Paula Jolink-Greven	*27-05-1956	†17-01-2023
Hermien Fennemann-Rooijakker	*28-02-1942	†29-01-2023
Mientjen Nusselder-de Vries	*09-01-1931	†24-02-2023
Corrie Teunissen-Bloemendaal	*10-11-1931	†30-03-2023
Gerrit Smeitink	*16-06-1944	†07-05-2023
Wim Wiltink	*23-01-1939	†18-05-2023
Willemien Willemsen-Ooijman	*08-11-1934	†07-07-2023
Mies Wullink-Ruesink	*10-04-1923	†07-08-2023
Jaap Bakker	*19-12-1929	†18-08-2023
Janny Bouman-Schuurman	*27-05-1932	†03-09-2023
Johanna van Halteren-Jansen	*23-09-1931	†10-11-2023
Gerrit Dolman	*20-02-1944	†24-11-2023
Diempie Brekveld-Blits	*23-12-1942	†30-11-2023
Henk Frederiks	*09-03-1943	†30-11-2023

We hebben ook stil gestaan bij alle overledenen die niet bij name werden genoemd, maar die wij in ons hart meedragen. Iedereen werd uitgenodigd een waxinelichtje voor hen aan te steken en voor in de kerk neer te zetten. Een laatste kaars werd aangestoken voor alle mensen die wij niet kennen, die omgekomen zijn ten gevolge van oorlogsgeweld, aanslagen, ongelukken en natuurrampen. Laat een ieder zich getroost voelen door de nabijheid van God.

- Ds. Elise Wijnands

Draden van verbondenheid

De draad van de liefde verbindt mij met jou.
De draad van het gemis verbindt mij met jou.
Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen.
Maar altijd is er die draad met jou, hij doorkruist alle andere draden.
Hij geeft betekenis aan alle levensdraden.
De draad van de liefde verbindt ons voor altijd,
en de draad van 't gemis verweeft zich met die van de liefde.
-Marinus van den Berg-

Ten slotte,

wenst de kerkenraad u een gezegend nieuw jaar.

Predikant: vacant • • •

Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •

Koster: mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

Zolang GOD kinderen in ons midden zendt

In de Kerk ademt de Geest ons moed in! De Geest schenkt de hoop dat 2024 voor ieder persoonlijk en voor ons als kerkelijke gemeenschap een gezegend jaar zal worden. Natuurlijk heeft ieder zo zijn of haar eigen verwachtingen en zorgen. De trouw van God, alsmede de nabijheid die wij elkaar bewijzen, stemmen hoopvol. We realiseren ons dat de Eeuwige, middels de kerk, de wereld op het oog heeft, keer op keer duidelijk maakt dat je zondag en maandag, kerk en werk, geloof en politiek, loflied en dienst aan de wereld, niet kunt scheiden. De kerk is niet meer, maar ook niet minder dan een venster. Een beslagen ruit dikwijls, maar toch. Het licht, waarvan sprake is op Kerst, wil door haar heen stralen. Het licht van het kind in de kribbe. Hij wil te maken hebben (las ik ooit) met wat er thuis gebeurt, met de manier waarop we in de kerk met elkaar omgaan, met wat in de Tweede Kamer en in de Veiligheidsraad wordt besloten. "Licht dat ons aanstoot", om met Huub Oosterhuis te spreken. Dat is troostrijk. Niet: stil maar, wacht maar. Wel: licht van hét licht opvangen en verspreiden. Dusdoende wordt doemdenken, dat soms zozeer voor de hand ligt, bestreden. Het volgende vers van Muus Jacobse steekt me een hart onder de riem:

Ons is geen toekomst en geen keus gelaten:
wij moeten voort, verward en hulpeloos,
in een cultuur van films en radio's
en soms, wat over het verleden praten.

Niemand ontkomt er aan... alleen het kind
is nog hetzelfde als voor duizend jaren.
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren
alsof de wereld pas vandaag begint.

O makker in ditzelfde grauw getij,
nog altijd komt het kind tot jou en mij.
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen,
in ieder kind kan het opnieuw beginnen.



Zolang God kinderen in ons midden zendt,
heeft Hij zich nog niet van ons afgewend.

Voor één en ander opent de Geest onze ogen. De Kerk viert op 6 januari vanouds "Epifanie", een woord dat "verschijning" of "openbaring" betekent. We tellen de zondagen ná Epifanie waarop we lezen hoe mensen, als ze Jezus ontmoeten, een licht opgaat, zich de ogen uitwrijven. In de weken van Epifanie groeit in ons de verwondering! Als dat gebeurt, wacht ons een gelukkig nieuwjaar!

-Wim Blanken (gastvoorganger)

Terugblik

Terug kijkend op het jaar 2023 was het een jaar, waarin veel goed ging, maar er waren ook teleurstellingen.

Zoals het vertrek van Ds. Tim Wiersum, we zijn blij dat Ds.

Jacqueline Krayenbrink het pastoraat op zich heeft genomen.

Dan de tegenvaller over het gebruik van de pastorie, waar we nu hopelijk een andere bestemming voor vinden.

Ook de zorgen om de bezetting van de kerkenraad spelen een grote rol. Toch, gaan we, vol goede moed, aan het jaar 2024 beginnen en met elkaar, met zoveel vrijwilligers moet het lukken! Namens de kerkenraad wensen wij u allen een voorspoedig en gezond 2024 toe.

-Tineke ten Dijk, voorzitter



Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 15 december 2023

Kerkenraad heeft unaniem besloten om de pastorie in zijn geheel tijdelijk (maximaal twee jaar) marktconform te verhuren. Huidige gebruikers van de voorkamers worden op de hoogte gesteld. Deze gebruikers kunnen vanaf 1 januari in Withmundi of in de consistorie terecht. Dat betekent dus o.a. dat we vanaf januari na de dienst koffiedrinken in Withmundi.

Zowel de begroting van het College van Kerkrentmeesters (CvK) als de begroting van de Diaconie voor 2024 zijn door de kerkenraad goedgekeurd onder dankzegging aan de opstellers en met name aan de penningmeester CvK die een uitgebreide toelichting heeft geschreven.

Kerkenraad realiseert zich dat dit de laatste vergadering is waaraan Ria Klein Kranenbarg en Ep Heuvelink deelnemen. Ze worden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor onze gemeente en blijven nog een aantal taken doen. Hopelijk kunnen we spoedig enkele nieuwe kerkenraadsleden verwelkomen.

-Ep Heuvelink (notulist)

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker

Op 14 februari 2024 hopen wij weer een vrouwenvereniging avond te houden. Op deze avond is de jaarvergadering, wij zullen een jaarverslag horen van de secretaresse en de penningmeester en een huldiging van een jubilerend lid. Na dit alles zullen de dames van Stichting Kleding Uitleen Vierakker-Wichmond een modeshow geven van velerlei kleding die zij verzameld hebben en die gehuurd kan worden. Wij beginnen de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur is het Withmundi gebouw aan de Dorpsstraat open en is er koffie/thee en vast wel iets lekkers erbij. Gasten zijn altijd welkom.



Kerstavond 2023

Voorafgaand aan de kerkdienst deze avond werden we buiten begroet door de melancholische klanken van de midwinterhoorns, geblazen door de groep "d Olde Roop" Zelhem.

Binnen was een warm welkom in de vorm van een in kerstsferen omgetoverde kerk en door de klanken van het orgel, bespeeld door dhr. Konincks.

Tijdens de viering, met voorganger ds. Wim Blanken, zongen we de aloude kerstliederen waar we allen mee opgegroeid zijn en luisterden we naar het evangelie uit Lucas. De bekende woorden over de geboorte van Jezus, van het Licht, thema van de dienst.

In deze donkere dagen van oorlog rondom ons in de wereld maar ook van verdriet dichtbij is er voor iedereen weleens de zoektocht naar een "licht"puntje. Daarom blijft dit verhaal altijd actueel.

Toon Hermans schreef hierover: Heer, als het donkert in mijn hart
geef mij dan
het licht van Bethlehem

Extra medewerking in deze dienst was er van het zangkoor A Kapella, die op prachtige wijze mooie Engelse hymnes vertolkten.

Na het gezamenlijke Ere Zij God was er ter afsluiting een glaasje gluhwein om nog even na te praten.

Al met al een heel fijne avond om de Kerst in te luiden.

-Tiny Klein Haneveld



Koffie ochtenden

We beginnen ook in 2024 met veel enthousiasme aan de koffie ochtenden.

Het blijft, de eerste en de derde dinsdag van de maand, van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Op de eerste dinsdag (2 januari) hebben we inmiddels, gezellig nieuwjaar gevierd, met lekkere oliebollen.

Het programma voor de komende ochtenden bevat veel variatie, met o.a. spelletjes, verhalen, uitjes of een kwis en misschien samen iets eten.

Kortom een variatie aan activiteiten, voor elk wat wils.

Vanaf 2 januari vinden de activiteiten plaats in de consistorie of in het Withmundi.

We zijn bijgepraat door Gerrit Huurnink en Gerrie Schepers, Gerrie is ons aanspreekpunt.

Voor iedereen de beste wensen en graag tot ziens, op één van de komende activiteiten.

-Ben Hiddink



Opbrengst verkoop nieuwjaarsrolletjes

Ook dit jaar zijn er weer rolletjes gebakken en wel op twee ochtenden in de keuken van Withmundi.

En dat hebben we geweten, dagen lang hing er een heerlijke baklucht in het gebouw!

De verkoop ging prima, alles was op zondag de 3e advent verkocht en de opbrengst is € 255,-

Het bedrag is overgemaakt naar het Hospice in Zutphen.

Alle bakkers en kopers, hartelijk dank!

-De ZWO commissie

Diaconie

In november mochten wij als diaconie €430,20 ontvangen.

Van de ZWO dienst op 8 oktober is het geld van de collecte van €100,- overgemaakt naar het Passion.

- De diaconie





Interview met Ria Klein Kranenburg

Na 18 jaren van trouwe dienst in de kerkenraad heeft Ria op zondag 7 januari afscheid genomen als kerkenraadslid. Ria is van huis uit katholiek, het was dus niet zomaar aannemelijk dat ze in de kerkenraad van een protestantse kerk aan de slag zou gaan. Maar na haar huwelijk met Henk raakte ze meer betrokken en toen er een werkgroep, "Twee geloven op één kussen" ontstond onder leiding van Kees Bochanen sloot Ria zich hierbij aan. In 2004 is Ria in de kerkenraad gekomen, eerst 8 jaar als diaken, nadat ze er 2 jaar uit is geweest werd ze opnieuw gevraagd en met succes. Ria werd 10 jaar lang de wijkouderling in Vierakker. Voor haar trouwen heeft Ria een opleiding voor verpleegkundige gevolgd maar deze vanwege haar huwelijk en de zaak aan huis niet afgemaakt. Haar interesse in de medemens was hierdoor wel gewekt. Het omgaan met mensen heeft Ria altijd prettig gevonden, ze vindt het omzien naar elkaar belangrijk. Het mooiste van het ouderlingen werk vind Ria de veelzijdige ontmoetingen, ze kijkt met veel voldoening terug op deze periodes. Het was een mooie verrijkende tijd met natuurlijk ook wel ééns minder leuke dingen. Ze vertelt veel steun te hebben ervaren van ds. Tim Wiersum tijdens haar kerkenwerk, evenals natuurlijk van de medekerkenraadsleden. Ria was niet alleen diaken en ouderling maar maakt ook de kerk schoon, ééns in de zoveel weken, organiseert het hele gebeuren rondom de kerkradio en maakt deel uit van het streamteam.

Ria verlaat de kerkenraad maar blijft nog wel fungeren als contactpersoon voor haar wijk.

De kern van geloven vindt Ria in lied 528 verwoord door Huub Oosterhuis:

"Omdat Hij niet ver wou zijn". Dit lied is ook gezongen in de dienst waarin Ria afscheid heeft genomen van de kerkenraad.

-Redactie Kerklevenin



De bloemengroet in de maand december

- 3 december Dhr. G. Schepers en mw. B. l'Iselle-Stokreef
- 10 december Mw. D. Wagenvoort-Smeenck en dhr. B. Steege
- 17 december Familie v/d Horst-Warning en mw. T. ten Dijk-de Haan
- 24 december Dhr. H. Dijkman en mw. J. Mulder-Bijl
- 31 december Mw. A. Kastelein-Schröder en Ds. J. Krajenbrink-Bennink



Ga mee? Wandelend op weg naar Pasen Bronckhorst 2024

De protestantse kerken van Steenderen, Vorden, Hengelo, Zelhem en Wichmond organiseren ook in 2024 weer een wandelevenement! "Ga jij ook mee?" De derde op rij! Het succes van het eerste jaar, 2022, werd overtroffen in 2023! Meer dan 500 keer is de route op de website bekeken en gedownload. Hoeveel wandelaars dat zijn geweest weten we niet, maar het waren er velen die op één of andere manier mee hebben gedaan.

De tijd voor Pasen, de veertigdagentijd, is een tijd van bezinning. Juist wandelen kan helpen bij deze bezinning. Lopend door de natuur, alleen of samen. Je verwonderen over de schepping. Genieten van de stilte en de rust tijdens een ochtendwandeling of een moment van reflectie tijdens een avondwandeling aan het eind van een drukke hectische dag.

De nieuwe wandelingen, die starten en eindigen bij of in de buurt van de voordeur van de vijf deelnemende kerken, lopen weer door de prachtige ontluikende natuur van Bronckhorst. De routes met de onverwachte paadjes zijn ongeveer 5 km lang en kunnen worden verkort tot 2 á 3 km.

Bij elk startpunt hangt gedurende de 40-dagen-voor-Pasen-tijd een QR-code. Deze QR-code geeft toegang tot een routebeschrijving, een routekaart of een gpx-bestand voor een route-app.

Een papieren routebeschrijvingen zijn van 18 februari tot en met 17 maart van 11.00 tot 11.30 uur af te halen na de kerkdiensten van de deelnemende kerken. Daar kunnen ook de wandelpaspoorten afgehaald worden. Door de week is de papieren routebeschrijving en/of paspoort ook plaatselijk af te halen op een punt vermeld bij de QR code.

Nieuw dit jaar is, dat er elke zondag bij een van de deelnemende kerken ook gewandeld kan worden met de plaatselijk dominee. De wandelingen starten na de kerkdienst, of om 14.00 uur. Na afloop is er voor de deelnemers een kopje koffie of thee.

18 februari Hengelo Gld

25 februari Wichmond

3 maart Zelhem

10 maart Steenderen Let op! Deze wandeling begint om 11.45 uur. Koffie vooraf!

17 maart Vorden

Op Palmzondag 24 maart kan elke deelnemer op vertoon van het volle wandelpaspoort na de kerkdienst plaatselijk een kleine herinnering in ontvangst nemen.

Uiteraard zijn de wandelingen vrij te belopen op elk gewenst tijdstip: ook zonder paspoort. De wandelingen van 2023 zijn ook nog beschikbaar via de website.

Verdere informatie is te vinden op: <https://opwegnaarpasen.atwebpages.com>

Ga jij ook mee? We wensen iedereen weer veel wandelplezier toe!





Vergeving



KIK

Kikker hoort hoe mevrouw Bontje, de kosteres, in zichzelf loopt te mompelen. 'Ik moet ook altijd alles ALLEEN doen. Hebben we n t Kerstmis gevierd en h p, verzint de dominee weer iets nieuws ... de nieuwjaarskoffie. De posters hangen al in de kerk! En wie mag het allemaal regelen, Berna Bontje! Want de vrijwilligers hoeven niet te werken, ze mogen lekker kletsen, zei de dominee. En als ik nou eens wegloop?' Kik schrikt ervan. Mevrouw Bontje weglopen? Dan wordt de kerk superongezellig! Alles zal stoffig worden, geen zelfgebakken taart meer, de planten gaan dood! Snel huft Kik naar de muizen onder het orgel. Hij vertelt hoe erg het is met de kosteres. 'We moeten helpen!' 'Helpen!' gillen de muizen. Als ze de keuken insluipen, zit de dominee net achter een kopje koffie.

Mevrouw Bontje zegt nogal boos: 'Nog even over die nieuwjaarskoffie ...' 'O ja, Berna,' zegt de dominee, 'Jij mag dan ook gezellig koffiedrinken en praten hoor!! Mijn vrouw en onze kinderen zorgen voor de koffie, limonade, zelfgebakken koekjes, alles!' Mevrouw Bontje lijkt een beetje in de war. 'O, nou, dank u wel.' Als de dominee weg is, wordt het stil. Ze mompelt in zichzelf... 'Hm. Alsof IK helemaal niet NODIG ben in de keuken. Koekjes bakken. Laat MIJ dat toch lekker doen.' 'Hoeraaa!', piepen de muizen zachtjes, 'Ze gaat niet weg!' Dan staat mevrouw Bontje energiek op. 'H . Wat ben ik toch een zeurpiet. Wat leuk eigenlijk! nieuwjaarskoffie, ook voor mij!'



Nieuw jaar

Een jaar kan onvergetelijk zijn, bijzonder of bewogen, maar ook vol afscheid, hartenpijn en tranen in de ogen.

Maar als het januari wordt, komt nieuwe hoop tot leven, het oude vuur wordt opgepord, wat fout ging wordt vergeven.



Laat je nieuwe jaar gezegend zijn met tranen in de ogen van geluk, ontroering, zonneschijn, omdat we leven mogen gedragen door de hand van God, die niet loslaat wat Hij startte. Van oud naar nieuw trekt Hij ons vlot, leef het nieuwe jaar van harte!



Uit de Bijbel

God zegt: 'Denk niet meer aan wat vroeger is gebeurd, sta niet stil bij hoe het altijd ging. Want Ik ga iets nieuws maken. Het schiet al op, heb je dat niet door? Een weg in de woestijn, rivieren in het dorre land!'

Naar Jesaja 43:18-19 2



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Juri ns